

## **EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP - SELA**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

### **Meine seele hört im Sehen**

Meine seele hört im Sehen,  
wie, den Schöpfer zu erhöhen,  
alles jauchzet, alles lacht.  
Höret nur, des erblühten Frühlings Pracht  
ist die Sprache der Natur,  
die sie deutlich durchs Gesicht  
allenthalben mit uns spricht.

Mijn ziel hoort wanneer zij ziet, hoe, om de Schepper te eren, alles juicht en lacht.

Luister maar, de prachtige voorjaarsbloemen zijn de spraak van de natuur,  
Die ons duidelijk laten zien, hoe zij alom met ons spreekt.